

ONDER DE KLOKKENSTOEL

INFORMATIEGIDS **2018 – 2019**



PROTESTANTSE GEMEENTE GIETHOORN

Dé bewaar gids voor alle belangrijke informatie en adressen !!

INHOUDSOPGAVE

Onderwerp	Pagina
Van de redactie	3
Voorwoord van de voorzitter	4
Voorwoord van de predikant	5
Ouderlingen	6, 7
Wijkindeling	8
Van het college van kerkrentmeesters	9
Diaconie	9
Actie Kerkbalans	10
Collectebonnen	10
Jaarrekening kerkrentmeesters	11
Machtigingen	12
Toelichting tarieven gebruik van de kerk	12
PVD	13, 14
Zondagsschool	15
Bijzondere dienstencommissie	15
Bijbelgespreksgroep	15
ZWO	16, 17
Amnesty International	18
Beamer in de kerk	18
Bloemengroet	19
Bloemen eredienst	19
De kerk als herberg	20
Protestantse vrouwengroep “Klimop”	20
Activiteitencommissie	20
Huwelijk	21
Overlijden	21
De witte steen	21
Bankgegevens	22
Diverse namen en adressen	22
Kerkenraad	22
Kleurplaat	23

Geachte lezer,

Voor u ligt alweer de nieuwe bewaargids: "Onder de Klokkenstoel" voor seizoen **2018 - 2019**.

Deze informatiegids bevat alle gegevens over de activiteiten e.d. binnen onze gemeente.

De meest recente informatie vindt u elke maand in de Nieuwsbrief en op de website (giethoorn.protestantsekerk.net). Op de site worden wijzigingen en uitgebreide informatie vermeld.

In het "Gezamenlijk Zondagsblad" vindt u, en zondags in de dienst hoort u, ook nog eens de laatste informatie.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor zijn/haar bijdrage voor deze Klokkenstoel. Als u nog onderwerpen mist dan horen wij dit graag van u en zullen deze dan in de volgende Klokkenstoel vermelden.

Wij wensen u veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,
de redactie

Thijs Miggels
De Elzen 2, tel: 361893
e-mail: tmiggels@ziggo.nl

Janny Bakker
Molenweg 35, tel: 361577
e-mail: g.bakker2@hotmail.nl

Rola Besselse
Beulakerweg 85, tel: 344266
e-mail: pvdgiethoorn14@gmail.com





Protestantse Gemeente
GIETHOORN

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Breek de kerk maar af!

Dramatische woorden om mee te beginnen, maar ik hoorde één dezer dagen op radio 1 een reportage over de vele leegstaande kerken. Kern van de reportage was dat antikerkelijke mensen er voor pleiten zoveel mogelijk leegstaande kerken, ook historische, af te breken. Eén zei letterlijk hoe eerder de vermaledijde kerken verdwijnen hoe beter, er sprak aversie en bijna haat uit de man. De kerk op zijn retour en het liefst niet meer zichtbaar in het stads- en dorpsbeeld. Dit beeld doet pijn en maakt je enorm verdrietig maar als je verder luistert in de samenleving hoor en zie je voorbeelden van mensen die hevig teleurgesteld zijn in de kerk en soms zelfs ernstig psychisch gewond zijn geworden door de kerk. Dit terwijl wij als gemeente wekelijks met elkaar willen ervaren dat onze Christus de man van liefde, troost, bemoediging en barmhartigheid is. Niet de kerk zou in het verdachtenbankje moeten staan maar de mens die er een potje van gemaakt heeft. Geloven is een lastig gegeven, was het niet Mozes die aan God vroeg: "laat mij toch uw majesteit zien" en was het God niet die zei dat zijn aangezicht een mens niet kon verdragen. Het Geloof is als een zwoele wind die, als God in het Oude Testament, langs ons gaat, God is er maar je kunt Hem niet zien. Toch heeft God aan de mens een plek gegeven, om zichtbaar aan hem de Eer te brengen en in zijn naam bij elkaar te komen en vooral Hem te ontmoeten ook al zien wij Hem niet, namelijk de tabernakel. Die plek van God gebruikte Jezus om ons duidelijk te maken waar ons vertrouwen moet liggen toen hij zei: "Breek deze tempel maar af en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen". Het is niet alleen de tabernakel, de kerk, maar bovenal Christus als Kerk die zijn lichaam voor ons als gelovigen gaf en in drie dagen weer opbouwde voor vergeving van al onze ongerechtigheden.

Het is aan ons als gemeente van Jezus Christus dat wij de samenleving duidelijk moeten blijven maken dat Geloof een levende zaak is, niet iets van vroeger maar van nu en voor de toekomst. Dat de kerk niet spreekwoordelijk in het midden gelaten moet worden maar letterlijk, dus niet afbreken. De kerk als gebouw is op zich niet "Het Geloof" maar een belangrijke plek van Gods vertrouwen, een veilige baken, een plek om rust te vinden, een plek om dicht bij God te zijn, een plek die je uiteindelijk niet kan en wilt missen, een plek die niet afbreekt maar opbouwt.

Dus een nieuw hoofdstuk,

Bouw de Kerk maar op!, opdracht voor ons allen voor het nieuwe jaar.

"Hij die van deze dingen getuigt, zegt: 'Ja, ik kom spoedig!' Amen. Kom, Heer Jezus!
De genade van onze Heer Jezus zij met ons allen." (Openbaringen 22, verzen 20 en 21).

Jan Bouwmeester,
Voorzitter kerkenraad en ouderling kerkrentmeester

VAN DE PREDIKANT

Na een warme en droge zomer gaat in september het gewone leven voor veel kinderen en volwassenen weer beginnen. Na enkele weken vakantie beginnen we weer op school, gaat het werk weer door, starten sportverenigingen en clubs, cursussen en repeteren koren weer. De kerk is niet met vakantie geweest; de kerkdiensten, pastoraat en diaconaat gingen gewoon door. Niet altijd met dezelfde mensen, maar het blijft toch mogelijk een beroep te doen op iemand van de kerk.

Verscheidene groepen binnen het kerkenwerk hebben wel een zomerstop gehad en komen in de herfst weer bij elkaar. Dit seizoen beginnen we het winterwerk met de kinderen en de jeugd. Samen met hen bereiden we in het weekend van 6 en 7 oktober de startzondag voor. Het landelijke thema voor de startzondag is: “Een goed gesprek”. Met elkaar in gesprek gaan betekent nieuwsgierig zijn naar elkaar. Wie zijn wij en wat kunnen wij voor elkaar betekenen? Het geloof maakt deel uit van onze identiteit. Hoe sta je daar zelf in en sta je open voor geloofservaringen van anderen?

Als Protestantse gemeente Giethoorn gaan we door met allerlei activiteiten door onze gemeenteleden voor de gemeente en daarbuiten. We willen aandacht hebben voor elkaar en voor wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Ook de samenwerking met de Doopsgezinde gemeente gaat door. Doordat de Doopsgezinde gemeente Giethoorn vanaf januari dit jaar vacant was, heb ik de maandelijkse bijbelmeditaties in Zonnewiede geleid. In oktober hoop ik er weer een collega bij te hebben.

Ik ga ook, naast mijn werk voor de Protestantse gemeente Giethoorn, door met GVO. Het Godsdienstig Vormend Onderwijs op de Gieterse basisscholen wordt aankomend schooljaar uitgebreid naar alle groepen. We gaan werken met “Hallo wereld”, waarbij het GVO niet meer als losstaand vak op het rooster staat.

Ik hoop dit seizoen weer velen van u te zien en met elkaar een “Goed (geloofs)gesprek” te hebben. Omdat ik voor 50 % werk, heb ik ook mijn vrije dagen. Dat zijn maandag, woensdagmiddag, en vrijdagmiddag. Mijn studeerkamer heb ik in het Protestants Centrum en daar werk ik veelal 's ochtends.

Ds. A. van Waard-Pieterse
Tel.: 06-83696929
E-mail: astridvanwaard@hotmail.com

Ouderlingen

GELOVEN DOE JE IN DE KERK?

VAN HARTE WELKOM

Je bent van harte welkom. Ook...

Als je jezelf niet gelovig noemt...
Als je nog nooit geweest bent...
Als je heel lang niet meer geweest bent...
Als je twijfelt...
Als...



De kerk biedt een plek van rust. Een plek waar je tot jezelf kunt komen en er even niks móet, waar ruimte is voor jouw vragen, voor jouw verhaal. De kerk heeft een missie en is daarom ‘missionair’. Jezus zond zijn leerlingen eropuit om in deze wereld het goede nieuws van het Koninkrijk te verkondigen, in woord en daad. We geloven dat de kerk er niet is voor haarzelf alleen, maar dat ze geroepen is. In de kerk laten we ons inspireren door God en Jezus. Ieder op zijn eigen manier. De één vol overtuiging, de ander misschien wat aarzelend. Hoe dan ook: jouw manier past daar ook tussen. In de kerk ontmoet je mensen om daar met elkaar over in gesprek te gaan en samen het geloof in God - ieder op zijn of haar manier - te beleven.

Wat doet het kerkzijn met u? Wat geeft u inspiratie om naar de kerk te gaan? In welke manier herkent u zichzelf? Door:

- Verbinding: voor God hoort iedereen erbij. Daarom wil ik verbinding zoeken met anderen.
- Zingen: orgelmuziek kun je ervaren als iets bijzonders, als meer dan “gewoon” muziek.
- Verwonderen: nieuwsgierigheid om meer te weten over het geloof. Dit zorgt voor vragen.
- Helpen: iets voor een ander betekenen.
- Nadenken: er is meer dan je kunt bevatten. Godsdienst helpt de menselijke samenleving in te richten en daarvoor waarden als vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping te praktiseren en door te geven.
- Twijfelen: praten met mensen van de kerk over geloven en twijfelen. Dit helpt mij enorm.
- Troosten: er zijn voor een ander en naar elkaar omzien is onze opdracht.
- Onthaasten: tot rust komen in kerkgebouwen en kerkdiensten. Jezus is voor mij een bron, waar ik dankbaar voor ben.

Naast de bestaande kerken zijn er mogelijkheden voor andere vormen van christelijke gemeenschap en kerkzijn. De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert het ontstaan van pioniersplekken: dat zijn nieuwe vormen van kerkzijn voor mensen die niet (meer) naar een kerk gaan. Zoals ons eten veel diverser is geworden, zo is Nederland ook veel diverser geworden qua hoe mensen in het leven staan. Wat we belangrijk, mooi en handig vinden, dat verschilt. Een kerkdienst op zondagochtend, hoe goed dat ook is, past daardoor niet bij iedereen. Door te pionieren ontstaan er nu méér vormen van kerkzijn. Nieuwe vormen, waardoor mensen op hun eigen manier meer kunnen ontdekken van het christelijk geloof. Meer informatie kunt u vinden op: protestantsekerk.nl/pionieren

Als Protestantse Gemeente Giethoorn willen we een kerkgemeenschap zijn waar u zich welkom voelt. Vanuit het pastoraat, verzorgt door ouderlingen en predikant, zijn we benieuwd naar wat jou en u bezig houdt.

Het functioneren van het ambt van ouderling in onze gemeente

Binnen onze gemeente zijn 3 ouderlingen actief die samen het ouderlingenambt vervullen. De namen van de ouderlingen zijn: Jan Smit, Minie Kruidier en Marjolein Petter. De gemeente is ingedeeld in 4 wijken. Elke ouderling heeft haar/zijn wijk, maar hier kan vanaf geweken worden door elkaar aan te vullen indien nodig is. Op het moment is er een openstaande vacature en zijn we dringend op zoek naar een nieuwe ouderling. Jan Bouwmeester is gestopt als wijkouderling, wegens andere functie, n.l.: ouderling- kerkrentmeester.

Wat houdt het ambt van ouderling in:

1. Uitvoerende taak als ambtsdrager tijdens de eredienst. Voor de dienst wordt er door de ouderling een consistoriegebed gebeden te midden van de overige ambtsdragers en predikant. De ouderling begeleidt de predikant (ook tijdens een rouwdienst en bij een huwelijk) en zorgt voor de afkondigingen en het welkom heten. De informatie voor de afkondigingen wordt o.a. uit het zondagsblad gehaald of wat zij aangereikt krijgen uit de gemeente. Ouderlingen worden graag op de hoogte gehouden van wat er binnen de gemeente speelt, zoals: geboorte, ziekte, overlijden, ziekenhuisopname, huwelijk, nieuws over jongeren, activiteiten enz. Op deze manier wordt de betrokkenheid in de gemeente vergroot en kun men elkaar kracht en steun geven door medeleven te tonen, wanneer dat wenselijk is. Zo blijft de gemeente in bloei.
2. Bestuurlijke taak in de kerkenraad. Ouderlingen wonen zo'n 8 vergaderingen per jaar bij. Voorafgaande aan de kerkenraadsvergadering komt het moderamen bij elkaar, waar ook een ouderling zitting in heeft. Hier wordt de agenda opgesteld en nadien met elkaar nagedacht over de voortgang van de kerkelijke organisatie en het dragen van de verantwoording voor het wel en wee binnen de gemeente.
3. Huisbezoek afleggen. Er kunnen zich situaties voordoen dat het bezoek van een ouderling wenselijk is. Dit kan zijn bij: geboorte, ziekte, rouw, huwelijk of andere gebeurtenissen.
4. Planning en organisatie van de gemeenschapsbevorderende activiteiten. In overleg en samenwerking met de predikant organiseren de ouderlingen diverse activiteiten, zoals: groothuisbezoek, wijkavonden, gemeenteavond, ouderenmiddag, catechisatie, Bijbelmeditatie in Zonnewiede en andere eenmalige activiteiten buiten het kerkbezoek om, zodat mensen om ons heen ook betrokken zijn bij onze gemeente.
5. Contact Protestantse Vrijwilligers Dienst. Eén van de wijkouderlingen woont hun vergaderingen bij. Door samen te werken met de PVD- dames blijven zij op de hoogte van hun activiteiten, zodat in goed overleg de nodige informatie aan elkaar kan worden doorgeven.
6. Het stimuleren van jonge mensen in onze gemeente om hen bij het geloof te betrekken.
7. Zorgen voor een rustpauze.

Ouderling gezocht!

We hopen van harte dat iemand uit onze gemeente zich geroepen voelt om ons team te komen versterken! Reeds een jaar heeft wijk 2 geen ouderling. Dit geeft voor de overige ouderlingen extra druk om goed binnen de gemeente te functioneren. Daarnaast vragen onze privé aangelegenheden ook de nodige aandacht. Elke maand komen we met de predikant bijeen om over het pastoraat te praten. U hoeft het niet alleen te doen, we doen het met elkaar.

Hartelijke groeten, namens de ouderlingen Jan, Minie en Marjolein.

WIJK 1 (Noord-West en Polder) Marjolein Petter tel.nr: 361718

Appensteeg
Molenweg
Beulakerweg oneven 1-123 (tot de Deukten)
Beulakerweg even 2-108
Jan van Nassauweg
Kapelweg
Kanaaldijk
Sleedoorn
Hazelaar
Brem
Vlier
Rietkragge
Steenwijk

WIJK 2 (Noord-Oost) vacant

Kerkweg
Brink
Veldweg
Sportlaan
De Berken
De Elzen
De Wilgen
Essendreef
Ds. J.J. Ketstraat, inclusief Zonnewiede
Meester Hofstraat
Zwartsluis

WIJK 3 (Dwarsgracht en Zuid-West) Minie Kruiders tel.nr: 362728

Dwarsgracht
Oude Kerkweg
Jonenweg
Vosjacht
Van der Gootplantsoen
Cornelisgracht
Eendrachtsplein (boven de spar)
Bartus Warnersweg
Langesteeg
Ds.T.O. Hylkemaweg

WIJK 4 (Zuid) Jan Smit tel.nr: 362707

Beulakerweg oneven vanaf 125
Beulakerweg even vanaf 110
Binnenpad
Zuiderpad



Een belangrijke taak van de kerkenraad is de zorg voor mensen die, op wat voor manier dan ook in de knel zijn komen te zitten. Het is met name de diaconie (diaconie betekent dienst) die deze zorg zo goed mogelijk regelt en de gemeenteleden zoveel mogelijk hier bij betreft. Jaarlijks stelt de diaconie een collecten- en giftenrooster vast. Ongeveer eenderde komt ten goede aan de eigen gemeente (paas-attenties en bloemen in de kerk), tweederde gaat naar diverse doelen.

Vroeger was de taak van de diaconie vooral de zorg voor de armen, maar tegenwoordig is die taak veel breder. Niet alleen wie financieel in de problemen is geraakt, maar ook zij die bijvoorbeeld door ziekte, verslaving, werkloosheid, discriminatie, hongersnood, (oorlogsconflicten) en rampen hulp nodig hebben, moeten een beroep op de diaconie kunnen doen. Het diaconaat is dus een taak van de hele gemeente en zeker in een tijd van een terug-trekkende en bezuinigende overheid, die d.m.v. de WMO (Wet maatschappelijke Ondersteuning) de zorgende taken wat meer bij de burgers wil leggen, is het van belang dat ieder gemeentelid zich verantwoordelijk weet voor zijn naaste in nood en bij het signaleren van het probleem op zijn minst bereid is dit door te geven aan de diaconie. Ook als het mensen betreft die niet tot onze kerkelijke gemeente behoren. De diensten worden opgenomen op dvd. Men kan deze kosteloos lenen (met dank aan Hein en Minie Kruiders). Wilt u een dvd lenen neem dan contact op met een van de diakenen. Iedere zondag staan er bloemen voor in de kerk, dit wordt verzorgd door Marijke Schra en Marian Cuppen. Voor de dienst wordt door de dienstdoende kerkenraadsleden beslist bij wie de bloemen na de dienst worden bezorgd. Graag wil ik u vragen ook actief mee te denken wie er ter bemoediging of als opsteker een bloemetje kan gebruiken. Geef het aan ons door!!

Op dit moment bestaat de diaconie uit:

Marleen Winter

Gerry van Bruggen, secretaris

Wim Hensbergen, voorzitter

Met vriendelijke groet

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voor het nieuwe jaar ligt onze blik op de groene kerk. Bezig zijn als rentmeesters in het koninkrijk van onze Heer, is zorg hebben voor de aarde en de schepping. In het beheer willen wij nog meer de nadruk leggen op groenen energie, meer zonnepanelen, meer ledlicht, enz. Dat vraagt investeringen die verantwoord zijn in het licht van de opdracht die wij als kerk hebben. Daarnaast aandacht voor veiligheid, zorgvuldigheid en privacy, allemaal zaken die horen bij een kerk die aandacht en zorg heeft voor elkaar. Maar wij kunnen in het beheer niet iedereen het naar het zin maken, dat vraagt van ons allen om je ook te verplaatsen in de wensen en gedachten van andere gemeenteleden. Wij moeten elkaar horen en verstaan en soms meer geven dan nemen. Wij hopen als beheerders van onze kerk van de roerende en onroerende zaken in het komende jaar elkaar vooral te begrijpen, te verstaan en ook te waarderen.

Jan Bouwmeester

In januari van dit jaar is er een toezegging gedaan voor de actie Kerkbalans van € 34.149,--.

Wat weer iets lager is dan vorig jaar.

Van de meeste lidmaten hebben we de afgelopen keer een toezegging ontvangen.

Helaas hebben sommige geen envelop ingeleverd en ook is er door deze leden nog niets betaald.

Dat is jammer want de kerk moet wel zijn kosten betalen.

Het is eventueel mogelijk de toezegging in te scannen en naar mijn email adres te sturen.

Op dit moment (20 augustus 2018) is van de toezegging € 24.600,-- ontvangen.

Er dient dus dit jaar nog € 9.500,-- overgemaakt te worden.

Gelukkig maken er mensen gebruik van de doorlopende automatische incasso zodat beter in te schatten is wanneer er geld binnen komt. Het zou mooi zijn als meer mensen dat doen. Dan is het gemakkelijker in te schatten wanneer het geld binnenkomt.

Indien u ook automatisch wilt betalen verzoek ik u dat via mijn mailadres aan mij door te geven.

Degene die geen incasso hebben ingevuld verzoek ik de verschuldigde bijdrage tijdig (in de maand die u zelf aangegeven hebt) over te maken.

Helaas mis ik momenteel nog wel een paar betalingen. Kijkt u het even na of u al betaald heeft?

Mijn email adres is: dickvanmarle@gmail.com

We vertrouwen erop dat iedereen voor het eind van het jaar zijn of haar bijdrage overgemaakt heeft.

Graag noem ik nog even het bankrekeningnummer: NL69 RABO 0322 0010 80.

Dick van Marle

COLLECTEBONNEN

Wilt u gebruik maken van collectebonnen dan kunt u deze tijdens het koffiedrinken op zondag na de dienst bij mij verkrijgen.

De prijs is € 15,- voor een kaart met 25 bonnen á 60 cent.

Het gebruik van bonnen is niet alleen gemakkelijk (zoeken naar muntgeld) maar levert door belastingaftrek ook nog eens voordeel op: zou u 1 euro in de collecte willen doen, geeft u nu 1,20 aan bonnen. Door de belastingaftrek (bij 34%) betaald u feitelijk 79 cent. De kerk ontvangt 1,20. De kaarten kunt u ook vooraf bestellen of bij mij thuis afhalen.

Met vriendelijke groet,

Marijke Schra,

Molenweg 13

Tel: 0521-362394



INKOMSTEN	2016	2017	UITGAVEN	2016	2017
Opbrengst bezittingen	38437	40526	Lasten kerkelijke gebouwen	29625	28068
subsidies en bijdragen	11373	7380	Pastoraat	44133	43829
Bijdrage gemeente leden	44866	44139	Bestedingen kerkdiensten enz	-1509	-537
			Verplichte bijdragen/contrib.	4295	4111
			Vergoedingen	4798	4908
			Beheer en administratie	3202	2984
			Lasten overige eigend.en inv.	2401	1788
			Resultaat	7731	6894
Totaal	94.676	92.045	Totaal	94.676	92.045

Bovenstaand het overzicht wat ook gepubliceerd wordt op onze website om aan de verplichtingen te voldoen voor de Anbi status. Uw bijdragen zijn dus aftrekbaar op de belasting aangifte.

De grootste afwijkingen zal ik toelichten

De opbrengst bezittingen is gestegen door de hogere opbrengst erfpacht en de huuropbrengsten van de pastorie. Echter de rente opbrengsten worden steeds lager.

De subsidies en bijdragen zijn gedaald door lagere subsidie voor het onderhoud van de kerk.

De opbrengsten kerkbalans daalden enigszins. De collectes stegen echter.

Helaas daalt ook de bijdragen voor de solidariteitskas. Verzocht wordt om deze € 10,-- per lid wel over te maken.

Wij moeten nl. van elk lid of ze nu wel of niet betalen € 5,-- afdragen!

Door de daling van het onderhoud aan de kerk zijn de lasten kerkelijke gebouwen gedaald. We hebben optimaal gebruik weten te maken van de subsidie waardoor het onderhoud goed op orde is.

Komend jaar staan er nog wel wat kosten voor o.a. de keuken en mogelijk kosten voor een verhard pad.

Bestedingen kerkdiensten enz. bestaat uit de diverse kosten voor kerkdiensten minus het positieve resultaat uit het centrum.

De kosten van pastoraat zijn enigszins gestegen.

De vergoedingen voor vrijwilligers stijgen vooral omdat er organisten zijn die gewoon een uurloon berekenen.

Beheer en administratiekosten zijn gedaald door lagere kosten administratiekantoor en lagere kosten PKN-administratie.

Al met al hebben we hebben we het afgelopen afgesloten met een positief resultaat.

Voor informatie: Dick van Marle, dickvanmarle@gmail.com

MACHTIGINGEN

Ook dit jaar doe ik een oproep voor een eventuele automatische incasso.

Mocht u ook ons willen machtigen dan kunt u dat ook aan mij doorgeven door een mailtje te sturen naar dickvanmarle@gmail.com.

Voordelen zijn:

- U vergeet uw bijdrage niet te betalen
- U heeft er geen omkijken naar
- U kunt een doorlopende machtiging altijd terug laten boeken binnen 56 dagen
- Voor onze gemeente goedkoper
- Administratief veel eenvoudiger
- De vrijwilligers hebben er minder werk van, wat steeds belangrijker wordt, want ook hier hebben we een tekort aan.
- Een andere reden kan nog zijn dat binnenkort er geen acceptgirokaarten meer bestaan. U dient dan zelf alles over te maken.

Indien u zelf een bedrag overmaakt zonder de acceptgirokaart, verzoek ik u er een duidelijke omschrijving bij te zetten, zodat ik weet wie er betaald heeft. Er zijn nl. nog wel eens mensen met een zelfde naam.

Graag straatnaam en welke bijdrage er overgemaakt wordt.

Ik dank jullie bij voorbaat.

Namens het college van Kerkrentmeesters,
Dick van Marle

TOELICHTING OP DE TARIEVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE KERK

Er blijkt nogal onduidelijkheid te zijn wat er betaald moet worden als er gebruik gemaakt wordt van de kerk en dominee ten behoeve van een begrafenis.

Sedert 2008 hanteert het college van kerkrentmeesters de volgende tarieven:

Indien men een voldoende betalend lid is van de gemeente betaalt men niets bij zowel een begrafenis, crematie of huwelijk.

Betaalt men echter niet of weinig dan betaalt men voor de:

Kerk € 250,-

Dominee € 300,-

Deze bedragen zijn gebaseerd op landelijke richtlijnen waarbij rekening gehouden wordt met de uren die een dominee nodig is voor voorbereiding, gesprekken enz.

Wanneer betaalt iemand nu weinig. Ook daar is een richtlijn voor: als men gemiddeld € 200,- per jaar aan de kerkbalans bijdraagt is men voldoende betalend lid.

Natuurlijk kijken de kerkrentmeesters niet alleen naar de financiën, als het altijd een meelevend lid geweest is, kan men van de richtlijnen afwijken.

Ik hoop dat hiermee wat duidelijkheid geschept is wanneer er wel en geen kosten berekend worden bij een begrafenis.

Namens het college van kerkrentmeesters
Dick van Marle

PROTESTANTSE VRIJWILLIGERS DIENST

De PVD is ervoor om aandacht te besteden aan het lief en leed van onze gemeenteleden. Wij hebben hiervoor wel de hulp nodig van de mensen om ons heen die kunnen signaleren, zodat wij hierop kunnen inspelen door hulp te bieden, een attentie te bezorgen of alleen maar een luisterend oor te hebben.



Het is prettig om te weten naar wie men zich moet richten in geval van het doorgeven van berichten, omtrent ziekte, ziekenhuisopname enz. Vandaar dat we de gemeente opgedeeld hebben in wijken met de volgende contactpersonen voor de desbetreffende wijk:

Begin Beulakerweg tot hoek Beulakerweg - Kerkweg	Alie Knol	(362402)
Beulakerweg vanaf Martha tot aan de Hylkemaweg	Alie Knol	
Molenweg- Noorderpad - Appensteeg	Janny Bakker	(361577)
Nieuwbouw Noord en de nieuwbouw Midden	Janny Houwer	(360244)
Kerkweg vanaf J. ten Wolde tot aan het Binnenpad, (Doopsgez. kerk)	Janny Bakker	(361577)
Hylkemaweg, Binnenpad, Dpsgez. kerk tot de rest van zuid	Betty Smit	(361491)
Dwarsgracht, Jonen, Jonenweg, Cornelisgracht, Vosjacht	Gea Petter	(361636)
Kanaaldijk, J. van Nassauweg, Kooiweg, Smallenweg, V.d. Gootplantsoen	Gerda Hensbergen	(362275)

Er wordt weleens, heel terecht, aan ons gevraagd wat er met het geld gebeurt dat in de lief- en leedbusjes wordt gedaan. Welnu, nieuw ingekomen leden worden welkom geheten met een bloemetje. 80-Plussers krijgen een bezoekje en een bloemetje van onze vrijwilligers. Ook zo rond de kerst krijgen deze personen een kleine attentie. Ligt er iemand na een week nog steeds in het ziekenhuis (oud of jong) dan gaat een van onze vrijwilligers op bezoek met een attentie. Dit wordt ook nog eens gedaan bij thuiskomst van de zieke. Voor ziekenhuisbezoek wordt een kleine autovergoeding gegeven aan de vrijwilliger. Bij huwelijk en huwelijks - jubilea, als we een uitnodiging krijgen of er een advertentie in de krant staat, nemen we een attentie mee. Bij een geboorte brengen we ook een attentie. Bij bevestiging of aftreden van ambtsdragers biedt de PVD bloemen aan. Als er genoeg in kas is kan de PVD de kosten dragen voor aanschaf van kerkelijke zaken. Denk daarbij aan o.a. de gordijnen die afgelopen jaar zijn aangeschaft voor de kerk. Willen wij ons werk naar tevredenheid van iedereen kunnen blijven doen, dan is het wel van belang dat u ons op de hoogte houdt van het wel en wee in onze gemeente!

Vrijwilligers:

Alie Knol, Alie Miggels, Betty Smit, Gea Petter, Janny Houwer, Marjolein Petter, Minie Miggels, Minie Kruidier, Petra van Wieringen, Janny Bakker, Gerda Hensbergen, Rola Besselse.

Als groep komen we 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar voor een vergadering, waarvan 1 keer een jaarvergadering met een bestuursverkiezing.

Ook dit jaar kwamen tijdens de jaarvergadering de huishoudelijke zaken en financiën aan de orde. Deze werden in orde bevonden.

Alle vrijwilligers hebben voor hun bijdrage in dit afgelopen jaar een kleine attentie gekregen.

Vrijwilligers die alleen met het lief- en leedbusje en/of nieuwsbrief rond gaan:

Andries Otten verzorgt het Binnenpad.

Geert Wildeboer verzorgt gedeeltelijk Giethoorn noord.

Gerrie Broer-Grootenhaar is contactpersoon voor het Eendrachtsplein.

Het bestuur bestaat uit:

Gerda Hensbergen voorzitter tel. nr.: 362275

Janny Bakker penningmeester tel. nr.: 361577

Rola Besselse secretaris tel. nr.: 344266

E-mail: pvdgiethoorn14@gmail.com

Het bestuur bedankt iedereen voor haar/zijn inzet en de prettige samenwerking in het afgelopen jaar. Door naar elkaar om te zien en er voor elkaar te zijn, blijven we een actieve en levende gemeente. Als u nog vragen heeft of iets door wilt geven, kunt u altijd met een van ons contact opnemen.

Delen

Deel je eten en het zal beter smaken

Deel je blijdschap en ze zal groter worden

Deel je zorgen en ze zullen minder zwaar zijn

Deel je enthousiasme en je zult elkaar aansteken

Deel je kennis en ze zal aangevuld worden

Deel je liefde en je zult liefde krijgen

Deel je leven en je zult (meer) mens worden

Greet Brokerhof – van der Waa

Een hartelijke groet van al onze vrijwilligers.

ZONDAGSSCHOOL

Een gezellig uur met de groep van 4 t/m 12 jaar knutselen, verhalen lezen en naar luisteren, zingen, praten & lachen. En niet te vergeten: iedere zondag eerst even met z'n allen naar de kerk. Ieder jaar met kerst hebben we ons hoogtepunt: het kinderkerstfeest, waar alle kinderen, groot en klein, een rol in hebben. Met natuurlijk niet te vergeten het kinderkerstspel. Maar ook hebben we het 40-dagen project met Pasen, fruitmandjes voor de 80+ met oogstdankdienst, afscheidsdienst van de groep 8 kinderen en het jaarlijkse uitje.

Het zou zéér welkom zijn als er mensen zijn die ons team willen versterken!

Groeten,

Hilga Knol



BIJZONDERE DIENSTENCOMMISSIE

In het voorjaar en in het najaar worden er in onze gemeente “bijzondere diensten” gehouden. Dit kunnen diensten zijn met een bijzondere liturgie, maar ook met een bijzonder onderwerp, koor/muziekgroep of op locatie.

Zo hebben we de afgelopen jaren een diensten gehad met de veelkleurigheid van de regenboog, een krabbeldienst, waarbij de kinderen in het middelpunt stonden, een zangdienst, waarbij liederen de levensloop van de mens volgden en een diaconale dienst, waarbij aandacht werd besteed aan de ongelijkheid in arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. Ook de buitendienst in Dwarsgracht op bokken in het water met Fanfare de Wieden was iets bijzonders.

Zo willen we doorgaan met het bedenken van telkens nieuwe vormen en onderwerpen, waardoor kerkdiensten mensen op een bepaalde manier kunnen aanspreken. Als u zelf goede ideeën heeft, een muziekgroep graag eens hoort of mee wil denken bij de voorbereiding, dan horen wij dat graag.

De bijzondere dienstencommissie, Gerrie van Bruggen, Marjolein Petter, Henri Smit, Richard van Waard en ds. Astrid van Waard

BIJBELGESPREKSGROEP

Van oktober tot en met april komt een groep gemeenteleden op de derde donderdagmiddag van de maand bij elkaar in het Protestants Centrum om een bijbelgedeelte te lezen en daar met elkaar over te praten. Afgelopen seizoen hebben we het bijbelboek Openbaringen met elkaar besproken. Dit jaar zullen wij het hebben over “Judas”. Welk beeld hebben wij van Judas? Hoe komt deze leerling van Jezus naar voren in de evangeliën? Heeft hij zelf een evangelie geschreven? Wat is daarvan bewaard gebleven? Naast het lezen van gedeeltes uit de bijbel, zullen wij de bijeenkomsten beginnen met het bekijken van een DVD over het “Evangelie van Judas”. Er zijn in de eerste eeuwen na Christus meerdere evangeliën geschreven, die uiteindelijk niet in de bijbel terecht zijn gekomen. Het Christendom was vanaf het begin al heel divers, maar de kerkvaders hebben een lijn uitgestippeld voor het algemene geloof. Interessante gesprekstof. Wie geïnteresseerd is, kan meedoen. De gespreksleiding is in handen van ds. Astrid van Waard.
Data: 18 oktober, 15 november, 20 december, 17 januari, 21 februari, 21 maart, 25 april.
Tijd: 14.00-16.00 uur

Z(ending), W(erelddiakonaat), O(ntwikkelingssamenwerking)

Het doel van de ZWO-commissie is in samenwerking met de diakonie de belangen van de zending, werelddiakonaat en ontwikkelingshulp te behartigen. Omdat dit een taak is van de gehele gemeente, zal de commissie, samen met de diakonie zich bezighouden met het bewust maken van de kerkelijke gemeente door voorlichting, stimulering en organiseren van activiteiten. Zeker als we geloven in de kracht van delen. Als we laten zien dat we tijd, talent en geld delen, werkt dat. Er gaat een krachtig signaal vanuit. In de delende kracht reiken we elkaar de hand. Daar licht Gods liefde op. Samen, in Nederland en wereldwijd, zijn we als kerken verbonden in actie. Vanuit deze verbondenheid en inzet wordt onze bindende kracht zichtbaar, waarin we vanuit geloof, hoop en liefde uitzien naar een leven waarin ieder mens telt.

Wat kunnen we met elkaar voor deze gemeente als ZWO betekenen?

Aan het begin van het kerkelijk jaar wordt een programma opgesteld. Voor het desbetreffende onderdeel stelt Kerk in Actie materiaal en thema's beschikbaar.

De belangrijkste activiteiten zijn:

- Aandacht schenken aan de Campagne gedurende de 40-dagentijd. Het thema voor 2019 is: **een nieuw begin**. Jezus liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en dat we Zijn liefde mogen delen met anderen.
- Het verzorgen van publicaties in het Zondagsblad rond de 5 zendingscollectes.
- Paasgroetenactie. Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden elk jaar een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en ook aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. De kaarten worden gemaakt in projecten in gevangnissen door gedetineerden.
- Inzamelen en verkoop van postzegels en kaarten. Opbrengst dit jaar bedroeg € 195,00
- Voedselbank/Kledingbank
- Het Mission Possible Baby box project. Een christelijke hulpverleningsorganisatie die zich o.a. richt op kinderen-jeugd uit probleemgezinnen, tienermoeders in Oost-Europa. In het Baby box project worden dozen met benodigdheden voor baby's en hun jonge moeders uitgedeeld in Bulgaarse Roma dorpen en in Rusland. In Rusland zijn het vooral jonge moeders die zijn opgegroeid in een weeshuis of in een gebroken gezin. Zij hebben nauwelijks voorlichting gehad. In Bulgarije gaat het vooral om Roma-vrouwen die vaak al op erg jonge leeftijd voor de eerste keer moeder zijn geworden. Voor dit project vragen wij babykleding tot 1 jaar. Wilt u eens rondvragen in uw omgeving of binnen de familie?
- Project: Stop kinderarbeid in India.

Kledingbank: De door u aangeboden kleding, babykleding voor het project, schoeisel, linnengoed, lompen en houdbare etenswaren voor de Voedselbank kunt u afgeven bij:

Gerri Harsevoort Brink 11, tel.nr: 361823
Marjolein Petter Beulakerweg 5, tel.nr: 361718



OPBRENGST ZENDINGSBUS

Bij de uitgang in de kerk hangt de zendingsbus. Deze is onlangs geleegd met daarin een bedrag van 119,21 euro. Het bedrag is bestemd voor het project van afgelopen jaar met name: “Zaaigoed en bijenkorf voor Zuid-Soedanese vrouwen”. De opbrengst van de kaarten en postzegels gaat hier ook naar toe. Alle gevers bedanken we voor hun bijdrage.

Project: **Stop kinderarbeid in India**

Wereldwijd is voor maar liefst 168 miljoen kinderen niet de schoolklas, maar arbeid de dagelijkse realiteit. Ze werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kindsoldaat. Het is hard nodig om kinderarbeid tegen te gaan en ieder kind de kans geven op een goede toekomst met onderwijs.

In India werken naar schatting 17 miljoen kinderen: in de bouw, kledingindustrie, horeca, huishouding of steengroeven of in de landbouw. Deze kinderen werken vaak onder zware omstandigheden, wat niet goed is voor hun ontwikkeling. In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. De Indiase christelijke organisatie CASA wil kinderarbeid stoppen in 48 dorpen met 6.160 gezinnen in Tamil Nadu en Andhra Pradesh. CASA is één van de Indiase partners van Kerk in Actie. Ze werken samen aan beter onderwijs. Ze lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijsadvies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Werkende kinderen hebben vaak een leerachterstand opgelopen. CASA heeft negen overbruggings-scholen voor kinderen tot 15 jaar, waar ze spelenderwijs leren. De meeste kinderen kunnen na vier maanden overstappen naar een gewone school. Jongeren van 15 jaar en ouder kunnen in acht centra vakonderwijs volgen voor elektricien, naaister of computertechnicus.

In het belang van deze kinderen en overal ter wereld wordt op zondag 24 maart 2019 een landelijke collecte gehouden, zodat honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school. Een project van Kinderen in de Knel.

Voor alle ouders ter wereld:

ik wens jullie
vrede, geduld, verwondering en gevoel voor humor
bij het grootbrengen van kinderen die hun vreugde, natuurlijke
acceptatie van verscheidenheid en vermogen tot verwondering
behouden. Ik wens dat we hun hart kunnen doordringen van het
verlangen om alle mensen als hun broeders en zusters te zien, om het
bewustzijn te ontwikkelen dat we deel uitmaken van één aarde en één
volk, en om rechtvaardigheid, welwillendheid en begrip te kweken.

Uit: Als de Boeddha kinderen had.

Een hartelijke groet, namens de ZWO-commissie: Gerri, Marrie en Marjolein.

SCHRIJFAVONDEN AMNESTY INTERNATIONAL

Ook in deze Klokkenstoel willen we weer informatie geven over een deel van het werk van Amnesty International. Voor de schrijfgroep in Giethoorn bestaat dit uit het schrijven van brieven. Nog steeds een belangrijk middel om te protesteren tegen omstandigheden die indruisen tegen de mensenrechten.



In onze brieven vragen we de verantwoordelijken om actie te ondernemen tegen martelingen, seksueel geweld, het onthouden van medische zorg of rechtsbijstand of verdwijningen van mensen.

We schrijven een keer per maand (m.u.v. de zomermaanden en de maand december) op de derde donderdagavond vanaf 8.00 uur in het Prot. Centrum aan de Beulakerweg.

Voor voorbeeldbrieven wordt gezorgd, kosten zijn er niet aan verbonden, beide Gieterse kerken steunen dit werk.

Ga bij uzelf eens na of u ook niet anderhalf uur in de maand vrij kunt maken om mee te doen, geen grote opgave toch...?

Wicher Prins: 0521-36200

DE BEAMER IN DE KERK

Sinds we de beamer in de kerk gebruiken krijgen we veel positieve reacties. Het zingt fijn en wat ook prettig is is dat op het scherm bij elk couplet de muzieknootatie weergegeven wordt. Vooral bij de wat onbekende melodieën zingt het beter met ondersteuning van een notenbalk.



Iets wat ontbreekt in het nieuwe liedboek op de “vervolgpagina’s”. Nog een voordeel is het dat de voorganger ook liederen kan kiezen uit andere zangbundels. In dat geval kunnen we, voor diegenen die moeite hebben met het lezen vanaf het scherm, die liederen op een A-4tje afdrukken en bij de ingang van de kerk leggen.

Het beamerteam bestaat op dit moment uit Richard van Waard, Arthur van Dam, Tineke Boes en Rola Besselse.

Wij zouden het prettig vinden als er nog iemand bij zou komen!

Je hoeft dan maar 1x in de 5 weken te “beameren”. Als je het een paar keer hebt gedaan kost het ongeveer een half uurtje van je tijd om de presentatie thuis op je computer te maken. Tijdens de dienst staat de laptop van de kerk tot je beschikking.

Wil je meer informatie dan kan je contact opnemen met Richard van Waard, tel.: 853446 of met een van de bovengenoemde personen.

BLOEMENGROET



Het is dit jaar weer gelukt om met Pasen alle 80 plussers in onze gemeente een bloemetje te brengen namens de gezamenlijke kerken. Met z'n vijven hebben we de routes aangepast met behulp van de lijst met alleen het adres van de mensen die 80 jaar en ouder zijn, die we (met moeite) dit jaar nog van de gemeente hebben ontvangen. Dit in verband met de wet op de privacy. Vorig jaar hebben we geschreven dat het steeds moeilijker wordt om mensen te vinden die de Paasattenties kunnen rondbrengen. Dat is gelukkig opgelost en wij willen hierbij iedereen dan ook bedanken voor hun inzet en hopelijk tot volgend jaar.

De commissie: Alie Vos, Ge Petter, Karin Petter, Minie Kruidier en Janny Bakker
Na Pasen zijn we weer bij elkaar geweest om samen met de "bezorgers" te evalueren en deden dat in het Vermaningsuus onder het genot van een kopje koffie/thee met wat lekkers.

Janny Bakker

BLOEMEN EREDIENST

Voor iedereen die het niet (meer) weet of nog niet wist.
Tijdens elke dienst staat er een bos bloemen op de tafel in de kerk.
Deze wordt door Marjan Cuppen of Marijke Schraa in wisseldienst gekocht en in de vaas gezet.

Het boeket gaat elke week naar een persoon of gezin in /om Giethoorn.
Meestal een gemeentelid van onze kerk, soms ook naar een andere inwoner van onze gemeente.

De redenen kunnen zijn: ziekte of ziekenhuis- verpleeghuisopname, een hart onder de riem, een condoleance, een bedankje of....

Voorafgaand aan de dienst wordt er door de dienstdoende diaken en ouderling en/of predikant bepaald wie de bloemen gaat ontvangen.

Bij de mededelingen wordt de persoon genoemd en dan komt ook de vraag wie de bloemen vanuit de aanwezigen wil gaan brengen.

De reden waarom we hebben gekozen voor het persoonlijk brengen is enkele jaren ingevoerd om meer binding met elkaar te hebben.

Wie de bloemen gaat brengen drinkt een kopje koffie mee en informeert belangstellend naar de persoon/gezin.

Indien je de persoon niet thuis aantreft breng je de bloemen op een later moment nog eens.

Zo kunnen we de onderlinge band met elkaar versterken.

Vele gemeenteleden zijn erg blij met deze bloemen en de persoonlijke aandacht.

Dank aan iedereen die de bloemen brengt.



DE KERK ALS HERBERG

Het is nog steeds hetzelfde groepje dat de maaltijd voor alleengaanden in het Protestants Centrum verzorgd. Met de gasten weten ze er altijd een feestje van te maken. Het gaat om het samen eten maar zij zorgen ervoor dat het een uitstapje wordt. Neem de ontvangst. Voor iedereen is er een drankje en er staat iets te knabbelen op tafel. Je schuift aan en er ontstaan gezellige gesprekken. Dan de maaltijd. Zo met liefde klaargemaakt, fantastisch. Het koken wordt thuis gedaan zodat er veel aandacht voor het tafeldekken en natuurlijk het opdienen overblijft.

Als iedereen voldaan is volgt nog een kopje koffie met een chocolaatje en als de rekening betaald is gaat ieder weer zijns weegs. Sommigen komen zelfstandig maar ook voor vervoer wordt gezorgd.

Wij verheugen ons op een nieuw seizoen van "de Kerk als Herberg".

VROUWENVERENIGING 'KLIMOP'



We hebben een heel plezierig seizoen gehad en ook voor het komende seizoen is het programma rond. We zullen luisteren naar verhalen, al of niet in dialect, beelden zien van Giethoorn en de Weerribben, een project in NEPAL, een mooie kerstviering en eigen werk. Geen namen meer zonder toestemming, dus een summiere opsomming van onderwerpen. We hebben nog 22 leden en hopen dat iedereen weer kan komen. Gezien de leeftijd van de leden kan dat in de winter nog wel eens moeilijk orden.

Tot nu toe gaat het echter goed en is een overgang naar de middag nog geen optie.

Als U dit leest hebben we onze eerste bijeenkomst achter de rug: het traditionele uitje aan het begin van het seizoen. We gingen naar de Maargieshoeve in Kallenkote.

Verder komen we iedere derde woensdag van de maand bijeen.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. De contributie bedraagt € 15,- per jaar.

Kom gerust eens kijken en luisteren.

Namens de vrouwenvereniging, Marian Cuppen

ACTIVITEITENCOMMISSIE

De activiteitencommissie organiseert al sinds jaar en dag door het jaar heen activiteiten voor de gemeente. Met het geld dat met deze activiteiten opgehaald wordt kan onze gemeente weer leuke dingen doen. Zo is met het geld dat we met elkaar opgehaald hebben o.a. een bijdrage geleverd aan de beamer in de kerk en zijn er mooie nieuwe gordijnen in de kerk opgehangen.

Het afgelopen seizoen hebben we een leuke stampottenavond met bingo gehad, de snertactie was weer een groot succes en we hebben een zeer geslaagde BBQ gehouden voor onze gemeenteleden. Wij, als commissie, hebben het weer als heel positief ervaren, en het is mooi om te zien dat onze gemeenteleden erg betrokken zijn en zich in grote getale hebben aangemeld als deelnemer of vrijwilliger. Ook voor het komende seizoen staan er weer verschillende dingen op het programma waarbij we naast gezellig samenzijn ook proberen geld op te halen voor een goed doel binnen onze gemeente. Voor deze activiteiten hebben wij wel hulp van gemeenteleden nodig, want wij kunnen het als commissie niet alleen. Naast vrijwilligers bij de activiteiten kunnen we ook iemand gebruiken binnen onze commissie.

Dus wie meldt zich aan om onze groep te komen versterken? Aanmelden kan bij Minie Miggels. (tel 361893) Wij, als commissie gaan er weer tegen aan en wensen iedereen een prettig winterseizoen.

Minnie Miggels, Niels Torensma, Jan Smit, Miep Korthoef, Minie Kruiders

HUWELIJK



Trouwen is een feestelijke dag. Op dat feest zijn jullie ook van harte welkom in de Protestantse Kerk om daar de zegen van God te ontvangen over je huwelijk. Voor jullie huwelijksdienst kun je contact opnemen de predikant van onze gemeente. Een predikant van elders mag natuurlijk ook voorgaan. Voor het vastleggen van de kerkruimte dien je contact op te nemen met de koster van de kerk.

OVERLIJDEN

Een overlijden is ingrijpend, een waardig afscheid belangrijk. Wanneer men wenst dat de predikant de uitvaartdienst leidt, dan graag contact met haar opnemen of tijdens haar afwezigheid met de scriba dhr. H. Besselse.

Omdat wij gewend zijn de overleden gemeenteleden te noemen in de eredienst wordt het zenden van een rouwbrief naar de scriba op prijs gesteld.

DE WITTE STEEN

Openbaring 2 : 12 Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum:

17 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.”

Uitleg: Om dit vers over de witte steen goed te verstaan het volgende:

In de stad Pergamum waren er drie momenten waar een witte steen een rol speelde.

Allereerst bij de verkiezingen voor het stadsbestuur, in het gemeentehuis werden manden geplaatst met daarop de naam van de kandidaten. De kiezers kregen bij de ingang een witte steen uitgereikt en legden die in de mand van hun keuze.

Uitleg: Als Jezus u een witte steen geeft dan kiest hij voor u, geeft u zijn vertrouwen.

Verderop in de hoofdstraat lag het gerechtsgebouw. Als de rechter iemand vrijsprak dan reikte hij een witte steen uit als teken van vrijspraak.

Uitleg: Als Jezus u een witte steen geeft dan spreekt hij u vrij.

Bovenaan de hoofdstraat ligt het grote theater. Wilde je daar binnen voor het bijwonen van het feest dan kocht je een speciaal wit steentje, met dat steentje kreeg je toegang tot het feest.

Uitleg: Als Jezus u een witte steen geeft dan heeft u toegang tot het grote feest in de hemel.

Als ik de witte steentjes in de kerk zie ter gedachtenis aan hen die ons voorgingen dan weet ik het weer: Jezus kiest voor u, spreekt u vrij en geeft u toegang tot het feest.

En op die steen een nieuwe naam, speciaal voor u, voor jou.

Laten we dankzeggen voor een bemoedigend geloof en het vertrouwen dat de Heer ons geeft niet beschamen.

Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in uw wijngaard te staan, samen te dienen, te zien wie U bent, want uw woord maakt uw wegen bekend.

Samen op weg gaan, dat is ons gebed, als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet.

Vol van uw liefde, genade en kracht, als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Samen te strijden in woord en in werk. Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.

Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

BANKGEGEVENS

Kerkrentmeesters : Rabobank rek : NL69 RABO 0322 0010 80

Diakonie: Rabobank rek: NL69 RABO 0361 2597 51

Diverse namen en adressen

Kerkgebouw: Beulakerweg 80. Dienst: zondag om 10.00 uur.

Predikant: Predikant: ds. A.C.J. van Waard-Pieterse mob: 0683696929
De Elzen 20, 8355 CX Giethoorn, tel: 0521-853446
e-mail: astridvanwaard@hotmail.com

Bij verhuizingen, gezinsuitbreiding,
ziekte of overlijden gaarne een
bericht aan de scriba:

Harry Besselse, tel: 0521-344266
e-mail: scribagiethoorn@gmail.com
Indien ook het ledenregister gewijzigd met worden, geef
dit dan ook door aan Jan Bouwmeester, tel: 0521-362020
email: bouwmeester.dekragge@planet.nl

Protestants Centrum: Beulakerweg 78a, tel: 362555.
Beheer: * Minie en Thijs Miggels, de Elzen 2, tel: 0521-361893
tmiggels@ziggo.nl
* Lida Schaap, Beulakerweg 86, tel: 0521-361586

KERKENRAAD

Voorzitter: Jan Bouwmeester, Beulakerweg 19, tel: 0521-362020

Scriba: Harry Besselse, Beulakerweg 85, tel: 0521-344266

Ouderlingen: Marjolein Petter-Meijlink, Beulakerweg 5, tel: 0521-361718
Minie Kruidier-Otter, Beulakerweg 105, tel: 0521-362728
Jan Smit, Dwarsgracht 34, tel: 06-12448986 / 0521-362707

Diakenen: Wim Hensbergen, Kanaaldijk 17, tel: 0521-362275
Gerry van Bruggen, Binnenpad 2, tel: 0521-852704
Marleen Winter, Ds. J.J. Ketstraat 32 tel: 0521-361161

Ouderling Kerkrentmeester: Jan Bouwmeester, Beulakerweg 19, tel: 0521-362020
Evert Knol, Beulakerweg 99 tel: 0521-362402

Administratie Kerkrentmeesters: Dick van Marle, Ds T.O. Hylkemaweg 21, tel: 0521-362099

Wilt u in het vervolg de Klokkenstoel op onze website (giethoorn.protestantsekerk.net) lezen of digitaal ontvangen, mail dit dan met uw naam en adres naar: pvdgiethoorn14@gmail.com



©LOOK@TV