



Protestantse Gemeente
GIETHOORN

NIEUWSBRIEF

Beulakerweg 80
giethoorn.protestantsekerk.net
bankrekeningnrs:
Kerkrentmeesters: NL 69 RABO
0322001080
Diaconie: NL 39 RABO 0361259751

Predikant:
ds. A.C.J. van Waard - Pieterse
Tel. 362555
Mobiel: 06-83696929
astridvanwaard@hotmail.com

November 2020

Scriba dhr. H. Besselse
Tel. 344266
scribagiethoorn@gmail.com

Van de dominee

In november worden de bomen en de velden kaal. De aardappelen, bieten, het mais en het fruit zijn geoogst. De dagen worden korter en het wordt kouder. Dat betekent niet, dat alles nu stil en kaal is. Wij willen bijzondere momenten met elkaar door laten gaan, maar door de maatregelen tegen het Corona-virus passen wij onze activiteiten aan. We zoeken naar mogelijkheden om ruimte te bieden aan wat mensen bezighoudt. Wij richten onze aandacht deze maand op danken en gedenken. 4 november is het "Dankdag voor gewas en arbeid". Zondag 8 november houden wij de oogstdankdienst. Wij danken God voor ons leven, voor het voedsel dat wij iedere dag op tafel kunnen zetten en voor het werk dat wij konden verrichten. Dat dat niet vanzelfsprekend is, merken we vooral dit jaar, nu velen op de een of andere manier te maken hebben gekregen met de (gedeeltelijke) lockdown. Wij willen vanuit onze rijkdom aan oogstproducten delen met anderen, die dat goed kunnen gebruiken. Oudere, kwetsbare en zieke mensen of mensen die je graag ergens voor wilt bedanken. 22 november is de gedachteniszondag. Al jaren is het in onze gemeente gebruikelijk om de namen te noemen van degenen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Door het relatief grotere aantal overledenen en de beperking van groepen met maximaal 30 personen houden we dit jaar twee diensten; een 's morgens en een 's middags. Zo hopen we in de behoefte te voorzien om onze overledenen te gedenken. Voor alle diensten in het Protestants Centrum geldt: geef u van tevoren op bij de scriba. Een troostvolle novembermaand gewenst.
Ds. A. van Waard

Preekrooster

1		Mevr. M. ter Beek - Hop
8		Ds. A. v. Waard - Pieterse
15		Ds. G. v. Zanden, Urk
22	om 10 uur en om 15 uur	Ds. A. v. Waard - Pieterse
29	1 ^e advent	Ds. D.J. Lagerweij, Zwolle

Collecteopbrengsten oktober

	Kerk	Diaconie	Bloemen naar
04	53,67	53,66	Mevr. G. Kiekebos
11	40,23	40,22	Mevr. Pieterse
18	33,55	33,55	Mevr. I. Knol - Visscher
25	48,63	48,62	Mevr. C. Haze

De H.A.-collecte op 18 oktober bedroeg € 46,10 en was bestemd voor de voedselbank.

Giften

Onze pastoraal medewerkster heeft in oktober 2 x 10 euro ontvangen t.b.v. de kerk. De kerkrentmeesters ontvingen 2 x 250 euro voor de aanschaf van een camera in het Protestants Centrum. Alle gevers/geefsters worden hartelijk bedankt.

Bijbelgespreksgroep

Donderdag 12 november van 14.00-16.00 uur is er weer bijbelgespreksgroep in het Protestants Centrum. Dit seizoen lezen wij de brieven van Paulus. Hoe zijn de brieven opgebouwd, welke onderwerpen komen aan bod en welke band had hij met zijn lezers? We proberen meer te weten te komen over deze opmerkelijke apostel, wiens denkbeelden ook nu nog een rol spelen. In het Centrum kunnen we 1,5m. uit elkaar zitten, dus kom gerust.

Ds. A. van Waard

Speciale actie met opbrengst voor onze kerk

De voorraad van Annie de Lange is de kerk geschonken en daarom een kortingsactie! Sokken 5 euro. Kindersokjes of slofjes 2,50 euro.

Te koop bij Minie Kruiders, tel: 362728 of 06-41704095.

Najaarszending

Aankomende zondag, 1 november is de diaconale collecte bestemd voor het opleiden van sterke vrouwen op Papoea. Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters.

Met deze collecte steunt u het werk van P3W in West-Papoea. Van harte aanbevolen!

Postzegels en kaarten.

Dit onderwerp wil ik u nog even onder de aandacht brengen. Ansichtkaarten, graag de postzegel er niet afhaken en losse postzegels kunt u deponeren in de melkbus in het Protestants Centrum. Ook kunt u de kaarten en postzegels afgeven bij Minie Kruiders, graag van tevoren bellen of bij haar in de brievenbus doen.

Minie zorgt ervoor dat deze in Utrecht op de plaats van bestemming komen.

Ook kunt u oude mobieltjes bij haar inleveren.

Alvast hartelijk dank voor uw inzet.

Oogstdankdienst en afscheid ambtsdragers

8 november vieren wij de oogstdankdienst in het Protestants Centrum om 10.00 uur. Wij danken God voor de oogst van het land en de vruchten van ons werk. De jeugd van de zondagsschool en de catechese vult fruitbakjes, die na de dienst rondgebracht worden. Heeft u ook zelf oogstproducten (fruit, noten, jam of sap) dan kunt u dat op vrijdag 6 november van 9.00-11.00 uur in het Protestants Centrum brengen. Deze producten worden dan ook in de bakjes verwerkt. Zo willen wij kerk zijn: voor en door mensen. Tijdens de dienst nemen we ook afscheid van ambtsdragers, die er dit jaar om verschillende redenen mee gestopt zijn. Doordat er in het voorjaar en in de zomer lange tijd geen kerkdiensten waren liet dit afscheid nog op zich wachten. Maar we willen Marleen Winter, Gerry van Bruggen en Dick van Marle hartelijk danken voor de inzet, die zij jaren getoond hebben met het vervullen van een taak binnen de kerkenraad.

Onze kerk in coronatijd

Inmiddels worden de meditatiebijeenkomsten op zondagochtend vanuit het Protestants Centrum alweer een groot aantal weken verzorgd. Het verdient een compliment dat dit zo voortvarend en met deskundigheid is opgepakt m.n. door

Richard van Waard. Wij moeten er rekening mee houden dat het nog wel enige maanden zal duren voordat wij weer op een "normale wijze" kerk kunnen houden in onze vertrouwde kerk. Op dit moment gebruiken wij de camera van Richard van Waard om de bijeenkomsten op te nemen en dat moet anders. De kerkenraad heeft besloten dat er geld voor een goede camera wordt uitgetrokken om de diensten op te nemen. Deze camera kan ook later weer voor andere doeleinden in het Protestants Centrum gebruikt worden. De huidige camera in de kerk willen wij niet in het Protestants Centrum gebruiken om een paar redenen. Wij hebben afgesproken dat rouwdiensten onder voorwaarden in de kerk mogen plaatsvinden. Gezien de beperkte mogelijkheden om daar dan bij aanwezig te zijn kunnen wij niet zonder opnames van een rouwdienst. De betreffende camera is inmiddels al ongeveer zeven jaar oud en het is een vaste camera die je niet telkens moet losschroeven, vervoeren en later weer vastschroeven. Kwetsbaarheid is dan een gegeven. De camera die wij nu voor ogen hebben is een mobiele camera die gemaakt is voor wisselend gebruik. Wij hopen dat wij op zeer korte termijn deze kunnen aanschaffen en een nog betere kwaliteit van beeld en geluid te leveren. Inmiddels hebben twee gemeenteleden van deze plannen gehoord en zij vonden de meditatie-bijeenkomsten via opnamen op YouTube zo belangrijk voor onze gemeente dat zij ieder € 250,- als gift hiervoor hebben gegeven, waarvoor onze hartelijke dank. Misschien brengt dat anderen ook op het idee om hieraan bij te dragen, zeker in deze moeilijke tijden zijn uw giften hartelijk welkom, zeker omdat wij door het uitzenden van deze diensten de gemeente toch een klein beetje gezamenlijkheid rond de boodschap van onze Heer kunnen geven. Voor de zekerheid nog even het bankrekeningnummer NL69RABO0322001080 van het college van kerkrentmeesters Giethoorn, giften onder vermelding "Camera kerkdiensten".

Bij voorbaat hartelijk dank en wij houden u op de hoogte.
Jan Bouwmeester, voorzitter College van Kerkrentmeesters

De kerkdeuren open op maandag

Nu wij in deze Corona-tijd nog geen kerkdiensten in de kerk houden, is de kerk wel doordeeweeks even open. Dit geeft jou en u de mogelijkheid om in de kerk te gaan zitten en het heilige te ervaren, dat de kerkruimte uitstraalt. Bij de Paaskaars kun je een waxinelichtje aansteken en in een bak met zand zetten. Op de tafel achter in de kerk kun je je gedachten of een gebed opschrijven in het bezoekersschrift. Nu het vroeger donker is, zullen we vanaf november niet meer op de woensdagavond open zijn. De gang naar de kerk langs een donkere begraafplaats is niet aantrekkelijk voor bezoekers en de gastheer/dame. De maandagmiddag zal de kerk wel open blijven van 13.30-14.30 uur. Buiten aan de weg staat een bord met 'Kerk open'. Juist in de koudere, donkere maanden biedt het aansteken van een kaarsje troost en kan je in een stille, warme kerk de kracht van het geloof ervaren. Maak er gebruik van; er is altijd een gastheer of gastdame aanwezig.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Zondag 22 november, de zondag die voorafgaat aan de eerste Advent, sluiten wij een kerkelijk jaar af. Op deze zondag zullen wij twee diensten houden in het Protestants Centrum. Om 10.00 uur 's ochtends kunnen gemeenteleden komen, die dit jaar geen dierbare verloren hebben. Bij binnenkomst voor deze dienst is er wel gelegenheid om een waxinelichtje aan te steken voor iemand die je wilt gedenken. 's Middags om 15.00 uur houden we een dienst voor nabestaanden van gemeenteleden, die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. We hebben hiervoor gekozen in verband met de maximale groepsgrootte van 30 personen en de mogelijkheid van ontsmetten en ventileren tussendoor de diensten. Dit jaar zullen wij gedenken: de heer A. Strijker, mevr. H. Knol-Spikman, mevr. G. Stevens-Nijenhuis, mevr. T. Spitzen-Boes, mevr. E. Ket, de heer K. Prinsen, mevr. M. Huismans-v.d. Belt, de heer J.W. Soer, de heer H. Winter, mevr. A. van Zanden-Meijer en mevr. A. Piek-Smit. Bij binnenkomst kunnen familieleden van de overledenen een kaars aansteken op de tafel, waarachter de predikant zal staan. Ook kunt u een lichtje ontsteken voor iemand die langer geleden overleden is en die nog steeds in uw gedachten is. U kunt

daarna plaatsnemen op de stoelen. Wij vullen de zaal nu van achter naar voren, zodat er ruimte blijft bestaan rondom de tafel met de kaarsen. Bij het noemen van de namen tijdens de dienst zal er ook een kaars worden ontstoken voor degenen die dit jaar overleden zijn en van wie wij de naam niet noemen. Zo gedenken wij onze gestorvenen. Zij zijn niet meer bij ons, maar zij horen nog wel bij ons. Gods trouw verbindt ons.

Voor beide diensten geldt: geef u van tevoren op als u wilt komen. Er kunnen maximaal 30 personen in de zaal en vol is vol. Wie laat komt en zich niet heeft opgegeven kan een volle zaal treffen en naar huis moeten. Wel wordt de dienst, zoals elke zondag, opgenomen en kan deze later op de dag of vanaf maandag gevolgd worden via YouTube. Zoek op pkn Giethoorn en de desbetreffende datum.

In memoriam Aaltje Piek-Smit

10 oktober is overleden mevrouw Aaltje Piek-Smit. Zij woonde het laatste jaar in Zonnekamp te Steenwijk, maar daarvoor woonde zij 12 jaar in Zonnewiede. Haar gezondheid nam de laatste jaren af, maar voor die tijd was ze actief. Ze heeft vele poppen in Gieterse klederdracht gemaakt voor het Olde Maat Uus. Toen ze zelfstandig woonde in Steenwijk aan de Willem de Zwijgerlaan deed ze veel vrijwilligerswerk, o.a. in de Grote kerk. Maar het grootste deel van haar leven woonde ze in Giethoorn; op Dwarsgracht om precies te zijn.

Ze werd in 1926 geboren als jongste dochter van de familie Smit op Dwarsgracht 7. Het leven op de boerderij betekende hard werken en weinig verdienen, maar Alie hielp mee. De oorlogsjaren maakten diepe indruk op Alie als tienermeisje. Na de oorlog trouwde ze met Jan Piek. De beginjaren van hun huwelijk waren niet gemakkelijk, maar uiteindelijk kwamen ze op Dwarsgracht 2 te wonen. Vanaf 1953 was Aaltje daar gelukkig met haar gezin. De zonen Harm en Jan konden hier opgroeien. Maar ook nu waren er zorgen om rond te komen. Vakantiegangers zorgden voor contacten en extra inkomen. Moeder en oma kende soberheid, hield van gerechtigheid en haar leven werd gekenmerkt door zorg. Tijdens de afscheidsdienst hebben wij haar leven in het licht van Matteus 6 gezet, waar het gaat om zorgen. Zorgen over jezelf en over wat je zult eten en drinken. Zorgen over het lichaam en of er wel genoeg kleding is om aan te trekken. Jezus pleit niet voor een zorgeloos leven. Hij zegt echter, dat materiele behoeften en bezittingen niet je leven moeten gaan beheersen. Bezittingen vergaen je niet voor eeuwig, maar Gods liefde houdt eeuwig stand. Aaltje Piek was gelovig opgevoed, maar dat geloof gaf ook wel spanningen. Zij en haar man waren beiden harde werkers en wisten er steeds met weinig middelen iets van te maken. Als God zorgt voor de vogels in de hemel en voor de prachtige bloemen, dan zal God ook voor jou zorgen. Zoek Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. Wie leeft met hoop en vertrouwen, is gericht op het positieve. Moeder en oma had alle reden om door zorg en verdriet getekend te zijn, maar ze bleef vooruit kijken en mogelijkheden zien. Moge Aaltje Piek-Smit nu de eeuwige zorg van de hemelse Vader ervaren, te midden van een hemelse bloemenzee. Wij wensen kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Gods zegen nu zij haar missen. Ds. A. van Waard

Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen mail dan uw naam, adres en e-mailadres naar: scribagiethoorn@gmail.com.

Mocht u nog kopij hebben voor de volgende nieuwsbrief dan kunt u dat uiterlijk op de laatste zondag van de maand doorgeven aan dit e-mailadres.